



KONINGIN EMMASCHOOL

NIEUWSBRIEF

In een wereld zwart en duister
klonken tonen zachtjes in de kilte.
Als ontfaan van glans en luister
klonk Gods lied door kou en stilte.

Hoor een koor van eng'len in de nacht.
Zongen over vrede, welbehagen.
Van een kind, zo lang verwacht,
van het licht dat nu zal dagen.

'Eer zij God', klonk in de velden.
Zie Gods zoon, als kind geboren.
't Waren herders die het doorvertelden
aan een ieder die het wilde horen.

't Werd een lied, gedragen door de tijden.
In een wereld, angstig koud en zwart.
Dwars door ziekten en door lijden
kwam dit kind, zoon van Gods hart.

Laten wij de lofzang blijven zingen.
Zie Gods grote liefde, laat het horen.
't Zal het duister eindelijk verdringen.
Zing, want Christus is voor ons geboren

In de nacht, in de nacht,
houden herders de wacht,
bij hun schapen op het veld.
In 'er nacht, in de nacht
wordt Gods boodschap gebracht,
door een engel die het hen verteld:
Ere zij God, vrede op aarde,
Gods zoon is geboren,
Christus de Heer,
kwam op de aarde neer.

Loflied voor Gods Liefde

Diny Beijersbergen-Groot



Van de ouderraad

Wat hebben de kinderen genoten van het Sinterklaasfeest afgelopen 5 December. Sint maakte dit jaar een spectaculaire entree door met loeiende sirenes te worden afgezet door een treuse brandweerwagen. Dit werd door menig kind gewaardeerd heeft de ouderraad begrepen, hoe fijn is dat! De ouderraad is de afgelopen weken weer hard aan de slag gegaan met de versiering voor sinterklaas, pepernoten bestellen, kadootjes inpakken en nog meer. Inmiddels is Sinterklaas met zijn pieten vertrokken naar Spanje en moest de ouderraad opnieuw de handen uit de mouwen steken om de Emmaschool in kerstfeer te krijgen.

De voorbereidingen voor het kerstfeest en de kerstwandeling dit jaar is ook al in volle gang. Hoe leuk dat we dit jaar op deze manier, middels een wandeling bezig mogen zijn met het kerstfeest. Na de wandeling hopen we elkaar te ontmoeten op het plein voor een (warm) drankje, nogmaals van harte aanbevolen! De ouderraad wenst iedereen alvast hele fijne, gezegende kerstdagen toe en alle goeds voor 2024!

Parkeren en verkeersveiligheid

In deze regenachtige periode zien we het autoverkeer toenemen in de straat. Logisch, maar dat betekent niet dat we parkeerregels kunnen negeren. We roepen u op om de veiligheid van de kinderen voorop te stellen en dat doet u door niet op de stoep met een gele streep te parkeren. Er zijn schoolleiders die de strijd aangaan met ouders op straat. Wij zijn van mening dat de handhaving niet bij school ligt, maar vinden wel dat we ons best moeten doen in het aansporen tot burgerlijke gehoorzaamheid. Samen houden we het veilig voor onze kinderen.



Aanmelden nieuwe leerlingen

Wordt uw kind vier jaar in de periode maart 2024 t/m december 2024? U hebt uw kind nog niet aangemeld? Vrijdag 23 februari a.s. is de sluitingsdatum van de centrale inschrijving bij PCBO Rijnsburg. Mocht u mensen in uw omgeving kennen die hun kind ook graag op de Emmaschool geplaatst willen hebben, wilt u deze sluitingsdatum dan doorgeven? Een rondleiding kan aangevraagd worden en een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de schoolleider. We kijken uit naar onze nieuwe leerlingen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Ook dit jaar wordt er gehoor gegeven aan de vraag om de vrijwillige ouderbijdrage. Hartelijk dank, ouders! We waarderen dit. Mocht u nog niet gegeven hebben, dan zult u het komende halfjaar nog een aantal keer een betaalverzoek via Parro ontvangen. Geheel vrijblijvend uiteraard.

Kerst op de Emmaschool



Wij horen hier en daar geluiden dat er wat onduidelijkheid is over de kerstviering. Graag willen wij u meenemen in de keuze van vieringen op de Emmaschool. De afgelopen jaren zijn door Corona anders geweest. Behalve het eten in de klas, ~~kan de school~~ wij geen kerstvieringen organiseren. Wij hebben door de sluitingen, diners in lunches moeten veranderen etc. om alles voor de kinderen toch zo veel mogelijk door te laten gaan. Vorig jaar konden wij het weer "normaal" vieren en hebben wij een buffet in de klassen gehouden en een groots feest op het plein georganiseerd voor ouders, zodat de saamhorigheid ook weer even terug kon komen. Immers konden "onze" ouders elkaar ook 3 jaar lang niet ontmoeten.

Nu alles weer gewoon kan en mag, zullen wij weer teruggaan naar onze cyclus. Wij vinden het als school belangrijk om vieringen af te wisselen. Zo is er soms een kerstdiner, een kerstbuffet (gecombineerd met een samenzijn voor ouders op het plein), een viering in de kerk, een ontbijt of een kerstwandeling. De kerstwandeling is in het oude gebouw voor het laatst gehouden, dus het leek ons leuk dit met de nieuwe wijk de Horn te combineren en dat dit jaar te organiseren. Dit houdt in dat u als ouder meeloopt met uw zoon en/of dochter, want wij hebben besloten het team in te zetten op de posten. De wandeling zal starten op het plein van de Emmaschool en hier ook weer eindigen. Uiteraard zal de wandeling in het teken staan van het ontmoeten van elkaar, het verspreiden van licht in de duisternis en de boodschap van kerst overbrengen. Op het plein zal u aan het einde een kleine versnapering aangeboden worden. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over onze vieringen en laten wij er met elkaar een fantastisch kerstfeest van maken!

Een hartenzaak van het team

We willen graag een hartenzaak met u delen. Van de kerstcommissie horen we positieve reacties, maar ook dat leerlingen niet ingeschreven worden door ouders, dit met diverse onderbouwingen. Dit beeld herkennen we niet bij een kerstdiner op school. Dan is elk kind aanwezig, op de zieken na. Wat maakt nou dat het bij een kerstwandeling anders is? Eerlijk gezegd vinden we dit een opmerkelijke ontwikkeling en daarbij ook teleurstellend voor de ouderraad en de leerkrachten die veel tijd en energie steken in het organiseren van een kersteventement. Verplichten kunnen we niets, want het is geen onderwijstijd. Echter, Kerst is een tijd van verbinding zeker op een basisschool. Daar zal dan een aantal leerlingen geen deelgenoot van zijn. Dat houdt ons bezig. Mocht u als ouder geen tijd/zin hebben of past het kerstverhaal u niet, dan doen we een oproep om uw kind wel in te schrijven door contact op te nemen met juf Michelle. Als school denken we graag mee in een oplossing.



Heeft u de schoolfoto's al besteld?
Speciaal voor december is er een kerstachtergrond als optie toegevoegd en kunt u ook wenskaarten bestellen.
Brief met inloggegevens kwijt?
Mail naar : studio@rokki.nl
Zet in de mail naam kind, school en groep.

Met vriendelijke groet,
Marline Schoneveld
Rokkifotografie
www.rokki.nl



KONINGIN EMMASCHOOL NIEUWSBRIEF GROEP 8 DOOR VINZ

SINTERKLAAS SURPRISE

WE WAREN OP SINTERKLAAS AAN HET WACHTEN TOT HIJ KWAM EN HIJ KWAM IN EEN BRANDWEERWAGEN. WE GINGEN WEER NAAR BINNEN EN WE GINGEN TOEN SURPRISES UIT DELEN. DAARNA LEUKE SPELLETJES, TOEN KWAM SINTERKLAAS MET ZIJN PIETEN IN DE KLASSEN EN DAT WAS HEEL LEUK.

LEUKE DINGEN DOEN

WE GINGEN KRUIDNOTEN BAKKEN EN DIE WAREN ERG LEKKER EN HET WAS HEEL GEZELLIG. EN WE GINGEN AARDAPPEL TWISTERS MAKEN DIE WAREN LEKKER MAAR ER MOEST WEL GOED GESNEDEN WORDEN ANDERS WAREN ZE TE HARD OF TE ZACHT EN HET WAS ERG GEZELLIG WEER.

POSTERS MAKEN

WE HEBBEN VERKIEZING POSTERS GEMAAKT EN KLIMAAT POSTERS HET WAS ERG LEUK WE ZATEN IN ALLEMAAL GROEPJES MET KINDEREN EN JE MOCHT ZELF EEN POLITIEK PARTIJ NAAM VERZINNEN EN GA IK PRATEN OVER DE KLIMAAT POSTERS WE ZATEN WEER IN GROEPJES MET KINDEREN EN WE MOCHTEN BLIND EEN PAPIERTJE PAKKEN MET OVER WELK SOORT KLIMAAT HET MOET WORDEN GEHOUDEN

BEZOEK OP SCHOOL PIETER GROEN

WE WERDEN ALLEMAAL VRIENDELIJK ONTVANGEN ONZE SCHOOL HAD TOEN EEN EIGEN KAPSTOK EN WE GINGEN WACHTEN IN DE CAFETARIA TOEN GINGEN WE NAAR SCHEIKUNDE WE DEDEN ALLEMAAL LEUKE PROEFJES ZOALS VLAM IN DE PAN WAS ERG INTERESSANT EN HEEL SPANNEND VOOR ALS HET MIS GING TOEN GINGEN WE NAAR ENGELS EN DAT WAS OOK LEUK OP HET EINDE DEDEN WE SIMON SAYS EN TOEN GINGEN WE NAAR TEKENEN WE GINGEN BIJ TEKENEN EEN SILHOUET TEKENEN.

HET LEESPROCES IN GROEP 3

OP HET MOMENT ZITTEN WE IN SCHOOLWEEK 16 VAN HET SCHOOLJAAR 2023-2024. DE KINDEREN IN GROEP 3 ZIJN ONDERTUSSEN HELEMAAL GEWEND AAN HET NIEUWE RITME. WANT GROEP 3, IS NATUURLIJK WEL EEN STUKJE ANDERS DAN GROEP 2. ELKE DAG REKENEN, SCHRIJVEN EN NATUURLIJK LEREN LEZEN. IN GROEP 3 WERKEN WIJ MET DE METHODE: VEILIG LEREN LEZEN. TOT AAN DE KERSTVAKANTIE LEREN WE 34 LETTERS/KLANKEN, VERDEELD OVER KORTE EN LANGE KLANKERS, TWEETEKENKLANKERS EN DE MEDEKLANKERS. MET DEZE LETTERS KUNNEN DE KINDEREN AL VEEL KLANKZUIVERE WOORDEN LEZEN EN SCHRIJVEN. WE ZITTEN ONDERTUSSEN AL OP 32 LETTERS, BIJNA TIJD VOOR HET LETTERFEEST!

HIERONDER IS EEN STUKJE GESCHREVEN DOOR FABIENNE EN VAYEN UIT GROEP 3:

IN GROEP 3 LEEREN WIJ LEEZEN
WIJ HEBEN AL 32 LETERS GELEERT
WIJ DOEN ELKEN OGENT VEILEG EN VLOT
HIER LEEREN WIJ WOORDEN MET DE LETERS
EN WIJ HEBEN OOK LEEREN LEEZEN
EN OOK LEEREN SCHRIJVEN
DAT VIN WIJ HEEL LEUK
GROETJES FABIENNE EN VAYEN UIT GROEP 3

