

KONINGIN EMMASCHOOL

NIEUWSBRIEF

*fijne
herfstvakantie*



Herfst

De mooiste natuurkleuren geeft de herfst ... is mijn overtuiging.
 Voor deze kleurenpracht maak ik een diepe buiging.
 Wij hoeven er niet over te vergaderen
 Bijna ieder kind geniet van een duik in de fris geurende herfstbladeren.
 Dus ga er op uit met ze en laat ze zonder stekker's ervaren en spelen.
 Dat plezier mogen ze leren kennen...dat mogen wij ze niet ontnemen.

© Gedicht: Mary-José Knuvelder.
 www.emjeeprivee.com



DE LEERLINGENRAAD ADVISEERT

Wij zijn de leerlingenraad. Maar wat is dat nu eigenlijk?

Wij bespreken belangrijke zaken over de school die de grote mensen over het hoofd zien. Uit groep 5 t/m 8 komen twee kinderen per klas in de leerlingenraad.

Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit Ines, Cas, Amy, Thijn, Sara, Sven, Eloise, Leon en juf Neline.

We bespreken eerst de verbeterpunten met elkaar en nodigen daarna juf Ellen uit. Hier volgen wat punten waar we nu mee bezig zijn: een klok en kussens op de tribune, een sportdag voor alle PCBO scholen en de opvulling voor de lege plek op het klimrek.

We hopen dat jullie nu wat beter begrijpen wat we nou eigenlijk doen.

Groetjes van de leerlingenraad!



De basisschoolactie van Edukans

SCHOOLMAATJES

Zending

In de vorige nieuwsbrief hebben we u al kort verteld over het zendingsdoel voor de aankomende drie maanden: "Edukans, schoolmaatjes". De afgelopen maand hebben alle groepen hard hun best gedaan om iedere week een klein centje mee te nemen. Het resultaat mag er wezen, in totaal hebben we al €185,04 opgehaald! Na de herfstvakantie gaan de groepen 3 t/m 8 aan de slag met het ontwerpen van de voorkanten van de correctbooks. Natuurlijk sparen we nog even door met elkaar :)

Van de ouderraad

De schoolfotograaf was voor ons de aftrap van een nieuwschooljaar met de bijbehorende activiteiten. We hopen dat jullie blij zijn met de foto's die zijn gemaakt! Het is altijd een chaotische dag waar veel flexibiliteit van zowel de leraren als leerlingen wordt verwacht! En ze hebben het echt super goed gedaan. Inmiddels zijn we bijna aan het einde van de Kinderboekenweek en hebben de ouders van de onderbouw alweer een email gehad betreffende het sinterklaas cadeau! Zoals u leest zijn we alweer goed bezig. Ook willen we graag de ouders bedanken die dit jaar de kascontrole hebben gedaan! Als laatste wil ik graag nog even onze laatste twee nieuwe leden voorstellen: Christel Hus en Kim Heemskerk. We zijn blij dat ze de ouderraad komen versterken!

Christel

Als nieuwste lid van de ouderraad wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Christel Hus, getrouwd met Stefan en moeder van Emily (groep 5) en Eloïse (groep 2). Inmiddels heb ik al een paar vergaderingen bijgewoond en werd warm welkom geheten door de andere OR-leden. Ik vind het belangrijk en leuk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school waar onze dochters met veel plezier naar toe gaan. Fijn om op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen!



Hierbij wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Kim Heemskerk-Grimbergen en ik zit sinds kort bij de ouderraad van de Emmaschool. Ik ben de moeder van Dylan (groep 6) en Sem (groep 4). Dylan en Sem hebben beiden nog een oudere broer genaamd Rick en een jonger zusje: Noa. Omdat ik de Emmaschool een hele fijne school vind voor mijn kinderen, was ik al langer op zoek naar een manier om iets terug te doen. Door mijn drukke gezin en drukke baan, kon ik zelf niet zo snel bedenken wat dat dan moest zijn tot ik eind vorig schooljaar gevraagd werd om na te denken over deelname aan de ouderraad. Hoewel ik in eerste instantie dacht dat het niets voor mij zou zijn (ik ben helemaal niet creatief of iets), heb ik toch besloten om deel te nemen en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Ik ervaar de ouderraad als een hele leuke groep mensen die zich met elkaar inzetten om het voor de kinderen net iets leuker te maken. Het vraagt een kleine investering van mijn tijd, maar dit heb ik er graag voor over. De ouderraad is een belangrijke spil voor de school. Zo is de ouderraad bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het versieren van de school met Sinterklaas, maar helpen we ook bij het maken van de schoolfoto's. En vergeet de speurtocht niet die recent heeft plaatsgevonden. Zonder de ouderraad was deze speurtocht er niet geweest! En dit is slechts een kleine greep van wat de ouderraad allemaal doet. Vele handen maken licht werk en daarom hierbij direct de oproep aan alle ouders om ook eens na te denken over deelname aan de activiteiten die de school organiseert, schoonmaakavond of helpen met een activiteit! Ik ga me in ieder geval met heel veel plezier inzetten!

Bezoek Westerweide

Dinsdag 10 oktober zijn wij met groep 6 op bezoek geweest bij de Westerweide. We gingen op pad met 3 boodschappentassen lekkers voor de beesten. Op 4 oktober moesten ze dicht blijven vanwege zieke dieren door de blauwtong, dus nu konden we toch de dieren een beetje een dierendag geven. De leerlingen en juf hadden gezorgd voor volkoren broden, appels, peren, komkommers, wortelen, bananen, bleekselderij, paprika's etc. Ze hebben allemaal de dieren gevoerd en ze heerlijk laten smullen!

Op de Westerweide kregen we uitleg over de dieren, de beheerder, hebben we een dierenbingo gespeeld en een dierenquiz moeten beantwoorden. Er zaten best moeilijke vragen bij, gelukkig konden we bij de beheerder Jason terecht als hulplijn.

De klas mocht ook op de foto met papegaai "Amigo". Deze was 9 jaar oud. Papegaaien kunnen wel 80 jaar worden, dus hij heeft nog even te gaan. Hij kon de volgende woorden/zinnen zeggen: "Hallo", "Kiekeboe", "Kijk eens" en "Hieperdepiep Hoera". Ook kregen we uitleg over de dingen op sterk water die we konden bekijken. Denk aan de ballen van de stier die vorige week was geopereerd. Ook konden we ze vergelijken met die van een kat, hond en geit. Ook mochten we een echte alligator kop voelen. De tanden waren mega scherp! Daarnaast kregen we een ei van een emoe te zien. Deze was zwart vanwege de schutkleur, omdat in Australië veel bosbranden zijn en ze deze dan in de as leggen en hierdoor vallen ze minder op. Van de beheerder Jason hebben wij allemaal een veer gekregen van de pauwen. We konden kiezen uit witte of gekleurde veren.

Wisten jullie dat: er op de Westerweide een albino fret is, deze is albino heeft te weinig pigment. Amigo de papegaai kan praten en je er mee op de foto kan. Er lopen twee Emoës rond. Op de Westerweide helpen alleen maar mensen die vrijwilliger zijn. De koe bananen gewoon met schil en al op eet. Je binnen helemaal doof wordt van alle vogelgeluiden. Je kunt in het winkeltje spullen, speeltjes etc. kopen en de opbrengst wordt gebruikt om de Westerweide te onderhouden. Je moet niet je vinger bij de fret steken, want die kunnen heel hard bijten. De geïten kunnen klimmen op een soort klimtoestel.

Het was heel erg gezellig tijdens het bezoek, we hebben veel geleerd en over 2 weken komt beheerder Jason nog vertellen wie de meeste vragen goed heeft bij de quiz/bingo.

Groetjes, Vienna, Tyler, Amy en Dylan uit groep 6



Traktaties

Zoals u weet vinden wij het heel gezellig als kinderen op hun verjaardag trakteren. Wij proberen ze in de klas lekker in het zonnetje te zetten. De jarige job mogen met 2 vriendjes en/of vriendinnetjes de klassen rond met de verjaardagskaart en de traktatie. Je ziet de kinderen glunderen van het zelfvertrouwen als ze zo de school doorstappen. Het is ons ook opgevallen dat sommige kinderen een traktatie meenemen voor een kindje in een andere klas of dat zij de overgebleven traktaties op het schoolplein uitdelen.

Graag willen wij het uitdelen van de traktaties beperken tot de kinderen in de eigen klas. Dit voorkomt dat een aantal kinderen heel veel traktaties krijgt en een ander kind bijna nooit. Mocht het kind graag een kind uit een andere klas trakteren dan kan dit thuis als ze op bezoek komen. Wij hopen op uw begrip.



Op dinsdag hebben groep 5 en 6 een les gehad van 'We are nature'. Gastspreker Julia vertelde over de plastic soep en wat de kinderen zelf kunnen doen zodat minder plastic in de zee terecht komt. Daarna zijn de kinderen op pad geweest in de wijk om te juten. Ze hebben veel afval verzameld, bij elkaar drie vuilniszakken vol! Na het juten hebben we gekeken naar de opbrengst. Zakken chips, drankblikjes en zelfs een vishengel kwamen hierbij aan bod.

De kinderen waren heel enthousiast en hebben veel geleerd, ook zijn ze gemotiveerd geraakt om zelf in de omgeving te gaan juten.



Op woensdag 4 oktober hebben alle kinderen van de Emmaschool de aftrap gegeven voor de kinderboekenweek. We hebben met elkaar gedanst, gezongen en geluisterd naar het verhaal "Bij ons in de straat". Leerlingen uit groep 7 en 8 hebben de personages bij het verhaal super leuk uitgebeeld!

In de klassen zijn er al verschillende activiteiten geweest binnen het thema van de Kinderboekenweek. Zo is de biebjuif Sandra geweest om een boek voor te lezen, er komen dagelijks ouders een verhaal voorlezen en was er een heuse speurtocht door het dorp!

Op dinsdagmiddag was er een boekenmarkt voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Op kledingjes verkochten de kinderen boeken aan elkaar. Donderdag is de jaarlijkse voorleeswedstrijd en vrijdag sluiten wij de Kinderboekenweek af met een heerlijke huispakkendag. Wat is er nou niet fijner dan in je huispak lekker lezen in de klas!

Wij zijn heel benieuwd naar jullie huispakken:-)

Vanuit de MR

Afgelopen maandag kwam de Medezeggenschapsraad van de Emmaschool (MR) voor de eerste keer dit schooljaar weer bijeen. Tijdens deze eerste vergadering heeft de MR o.a. input geleverd op het schooljaarplan. In dit plan geeft de Emmaschool concrete invulling aan de door PCBO vastgestelde onderwerpen (pijlers) waarmee ze de kwaliteit van het onderwijs komend jaar verder willen verbeteren. U kent dit wellicht ook al als het 'Emmahuis'. Hierover is in de nieuwsbrief al vaker geschreven. Verder heeft de MR haar kernwaarden onder de loep genomen en is de jaarplanning vastgesteld met daarin de gespreksonderwerpen voor het komende schooljaar.

Meer weten over de werkzaamheden van de MR? Ons jaarverslag vindt u op de website. De eerstvolgende MR-vergadering staat gepland voor maandag 20 november. Het is altijd mogelijk een vergadering bij te wonen als ouder. Wij stellen het op prijs als u ons daarover voorafgaand een mailtje stuurt: mr@emmaschool.pcborlijnsburg.nl. Ook als u meer wilt weten over het werk van de MR, of wellicht een relevante vraag/input voor ons heeft. Neem vooral contact met ons op. De MR-leden vindt u op de website en op de Emmaschool informatiekaart.

